

# Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i

## Sorø Antenneforening den 13. maj 2013

Den teknologiske udvikling står ikke stille. Bedst som vi tror, at nu har vi købt et nyt fjernsyn og nu kan vi da klare os i mange år, så kommer der nye og bedre tv apparater til salg i butikkerne.

Billederne bliver skarpere, skærmene bliver større, så det vi har købt, ja det er nu på vej mod forældelse. Det har mange af os svært ved at acceptere. Et lille eksempel. Det var dyrt, da jeg købte mit fine B&O tv med drejesokkel. Det virker skam fint, og det er et flot møbel. Jeg synes måske ikke det er så skarpt mere, men det har jeg jo vænnet mig til, så jeg lægger ikke helt mærke til det. Tanken om bare at smide mit tv ud kan jeg ikke rigtig rumme i mit hoved. Jeg udsætter sagen.

Men hov! Nu har antenneforeningen igen omlagt programmerne og nu kan jeg ikke se Sverige og Tyskland mere. Det er da bare for dårligt.

Jeg er personligt blevet skældt ud og generet verbalt af et medlem, som sagde, at hele omlægningen og alt det nye, ja, det havde vi jo ikke spurgt ham om, og havde vi gjort det, så havde han sagt nej. Hold fingrene fra mit tv, var hans synspunkt. Ingen ændringer her!

Men som jeg sagde før: Den teknologiske udvikling står ikke stille.

Mine forældre købte tv i 1959. Sort – hvid. Jeg købte farve tv i 1972. Dengang var der en stor diskussion om nødvendigheden af farve tv. Det ville jo koste os forbrugere penge. Stop dog det pjat. Sort – hvis tv er helt udmærket. Da jeg flyttede til Sorø i 1978 var der 6 kanaler på fællesantennen. Det blev gradvist udvidet og det gav så det problem, at det ikke var alle apparaterne, som kunne forudindstilles med så mange programmer. Antenneforeningen arrangerede afstemninger om hvilke programmer, vi skulle have med. Der var ikke plads til alle. Vi måtte vælge og nogle blev sure, når deres program forsvandt fra tvudbuddet. Men Stofa fik så udvidet anlægget i Sorø. Vi fik plads til mere. Så vidt så godt, men udviklingen står ikke stille. Det digitale signal bankede på med alle de fordele, som der nu ligger i den digitale teknik. Nu kunne vi også via Stofa købe en Zaptorboks, som kunne modtage det digitale signal og omsætte det til et analogt signal – og vi kunne så fortsat bruge vores gamle tv apparater. Det er der i øvrigt mange, der gør den dag i dag. Men udviklingen vil videre. Der kom et nyt digitalt signal MPEG2 var ikke godt nok. Det nye signal hedder MPEG4. Det var i øvrigt en beslutning, som kommer via en vedtagelse i EU og over det danske folketing til det nu er ført ud i livet. Apparater købt for 4 – 5 år siden var pludselig forældede. Nu var valget køb en Zaptorboks eller et nyt tv, ellers må du se det analogt med et ringere signal og et ringere udbud af kanaler. I dag er resultatet at hvis du holder fast i det analoge signal, så kan du se 10 kanaler i pakke 1. Skifter du til det digitale signal, så kan du se 29 kanaler. Samme pris, men langt bedre billeder på det digitale tv.

Det rejser det lidt filosofiske spørgsmål om, hvad det er bestyrelsen skal gå efter. Skal det være det gamle analoge signal eller er fremtiden ikke bare i det digitale? Skal vi holde fast i fortiden eller gå efter fremtiden, selvom den ændrer sig hele tiden?

Vi har valgt fremtiden. Vi mener, vi bliver nødt til at følge med tiden.

Vi synes ikke det er vores opgave, at forhindre medlemmerne i at anvende den nye teknik i deres ny fjernsyn. Gør vi det, ja så skifter folk måske til YouSee, Boxer eller vælger andre muligheder.

Nu er det jo ikke sådan, at alle skifter tv på samme dag. Det er noget, der sker over flere år. Derfor ser vi, at for at kunne betjene alle, så må Stofa og Sorø Antenneforening acceptere, at vi leverer de samme programmer i forskellig teknik og kvalitet.

Spørgsmålet er så, hvornår den næste større tekniske revolution kommer? Eller hvornår den næste større revolution i vores måde at se tv kommer? Der er nemlig flere nye tiltag på vej. Jeg skal her nævne nogen af udfordringerne. Der er kommet Netflix og HBO. Hos Stofa og dermed hos os kan man med fordel anvende en smart tv boks foran sit tv. Det gør jeg selv, og det giver en helt ny

frihed i tv kiggeriet. Jeg kan se de programmer, jeg vil se, hvornår jeg vil. Jeg behøver ikke se programmerne samtidig med, at de bliver udsendt. Hvis jeg tilvælger Netflix kan jeg se alle de serier jeg vil for en fast månedspris.

Der er en bevægelse i retning af flere fritvalgsmuligheder på enkeltprogrammer. Eksempelvis vælg pakke 1 og så kan du tilvælge enkeltprogrammer, efter eget ønske. Hvorlænge har vi overhovedet det analoge signal. Det fylder og er gammeldags teknik, men mange har endnu deres gamle tv, så dem skal der også tages hensyn til. Eller skal der? Der blev slukket for signalet ud over Danmark, så det lever kun i fællesantenneanlæggene. Mange af vores nabolande har slukket for det.

Hele denne opremsning viser nogen af de forskellige problemstillinger, som vi står i. Der er flere problemstillinger faktisk. Ganske mange af vores medlemmer fravælger de mange kanaler og kan fint nøjes med pakke 1. Vi har faktisk fået et forslag om at der burde være en pakke kun med DR's programmer og så ikke mere.

Nogen vil have alle kanalerne og kunne se alle sportsprogrammerne uanset prisen og andre vil ikke betale for den udvikling.

Denne bestyrelse har altså ikke et fast fyrtårn vi kan sejle mod. Vi skal arbejde med mange forskellige løsninger, fordi vi medlemmer har mange forskellige bud på, hvad der er den rigtige løsning.

Til noget andet, men det ligner lidt, det jeg har været inde på. Hele radiosiden. Vi har fra gammel tid haft 24 radioprogrammer på fællesantennen. Men vi er også ramt af den teknologiske udvikling. På det overordnede plan, så har folkettinget vedtaget i overensstemmelse med netop udviklingen i teknikken, at FM signalet bliver lukket om 6 år. Vi skal til at anvende en digital løsning også her. Vi skal have DAB+ eller internetradio. Der er for mange FM stationer på sendenet og teknikken er passé. Vi har i bestyrelsen valgt at reparere lidt på udviklingen. Vi har konverteret DAB signalet til et FM signal, selvom det er lidt gammeldags. Så kan man fortsat høre radio på fællesantennen. Vi har dog nogen problemstillinger i forhold til Stofa, som ikke er helt løst endnu. Der er ledige programpladser og problemstillingen med DR1 og DR2 er ikke på plads. Det snakker vi fortsat med Stofa om.

Men er det snart den vej vi skal fortsætte af? Skal vi reparere på FM signalet og give det førstehjælp eller skal vi skifte "signal" og sige, at nu gælder det faktisk DAB? Skal vi fortsat satse på det analoge eller er fremtiden ikke også digital? Jeg har mit 25 år gamle stereoanlæg stående derhjemme. Det kan tage FM og ikke DAB. Sådant er der mange, der har det. Vi beholder vores radioer og stereoanlæg længere end vores fjernsyn. Vi har valgt at bruge kr. 50.000 på konverteringen. Det er der mange, der er glade for. Men går du ind i en radioforretning, så er der altså andre løsninger klar. Der er bedre løsninger klar. Du kan købe en internet radio med over 10.000 programmer. Jeg kan tilslutte min iPad eller min telefon til et moderne anlæg og høre radio på den måde. Så hvad skal vi vælge som forening? Skal vi sammen med Stofa fortsat bruge penge på det gamle signal eller er tiden måske ved at være klar til de nye tider?

Jeg vil godt lægge op til en debat om emnet her på generalforsamlingen.

Et andet spørgsmål, man ofte møder er: Hvorfor er der dog ikke bare Frit Valg blandt alle kanalerne, så kan jeg få lige det jeg vil og ikke betale for noget jeg ikke ser. Enkelt nemt, men er det nu sandheden? Man kan sådan set godt få enkeltkanaler i øjeblikket i en lidt anden form. Man kan vælge pakke 1 og så få mindst 4 kanaler mere efter eget valg. Jamen så er den jo klaret. Ikke helt. For der er en tredje part, som vi måske nemt glemmer. Der findes rettigheder og rettighedsindehavere. Hvis Viasat siger nej til at deres kanaler kan distribueres på den måde, ja så må Stofa ikke tilbyde for eksempel TV3+HD som tilvalgskanal. Hvis du vil se kanalen, så må du have hele pakke 3. Jamen, det er da dumt, men Viasat prøver på den måde at beskytte deres produkt.

De vil have at deres kanaler ligger i en pakke. Andre kanaler, som man kan tilvælge enkeltvis, de stiger i pris, i forhold til at ligge i en pakke. Vælger du for mange enkeltkanaler, så bliver det dyrere end hvis du havde taget hele pakken.

Jeg har en sammenligning som måske gør det mere forståeligt. Når man køber en ny bil, så kan de som regel fås i forskellige versioner, man kan vælge en pakke med ekstraudstyr. Det vil typisk være billigere at vælge en pakke end at skulle købe tingene enkeltvis. Altså ved at få tvkanalerne i pakker, så får vi det billigere, end hvis vi skulle købe de samme kanaler enkeltvis.

Det er nok en diskussion, vi aldrig bliver færdig med. Folketinget har også planer om en ny lovgivning på området.

Bestyrelsen er blevet mindre efter sidste års generalforsamling. Det var bevidst, at vi gerne ville ned i antal af medlemmer i bestyrelsen. Det har gjort det lettere at holde møder, men til gengæld så er der jo nogen synspunkter, som vi må prøve at dække på anden vis. Nogen af vores tidligere bestyrelsesmedlemmer sender mails med gode forslag til os. Det er fint.

Vi har deltaget i FDA Messen i Billund og så har 6 af bestyrelsens medlemmer været i Berlin til IFA udstillingen. Det er en kæmpe udstilling med forbruger elektronik og her så vi noget af det nye, som kommer til os med tiden. Store tv apparater med en endnu højere opløsning end den vi kender i dag. Det var meget imponerende. Vi prøver at følge med på den tekniske front også. Stofa leverer i dag billeder til tv, iPads og vores mobiltelefoner. Jeg har også fået fastnet telefon via Stofa. Mest så man kan ringe til mig. Gør man det på på min IP telefon mens jeg ser tv, så dukker navnet på den der ringer op på skærmen på mit tv. Sjov detalje.

Der dukker nye kanaler op. Senest er TV2Fri begyndt at sende fra den 5/5. Kanalen er gratis året ud, derefter koster den så penge. DR har jo også ændret på sit indhold. Et nyt DR2, en Ultra kanal for de unge og DR Update er lukket. TV3+HD er skiftet fra pakke 2 til pakke 3.

Vi har jo erkendt i bestyrelsen, at mange har svært ved at indstille deres tv, når der sker ændringer. Vi lavede derfor den aftale som også blev nævnt på sidste års generalforsamling, at Max Bekker og jeg tilbyder at hjælpe med at indstille fjernsynet på ny. Vi har tilsammen været ude i langt over 100 hjem for at hjælpe pensionister og andre som har svært ved det. Jeg har regnet ud, at vi har hjulpet over 2,3 % af vores medlemmer med at indstille fjernsynet. Det tror jeg nok, de er glade for. Vi er ca. 5.000 medlemmer, så det er heldigvis ikke alle, der har hjælp behov, så fik vi vist nok at se til.

Vi har vores hjemmeside [www.4180.dk](http://www.4180.dk) som bliver besøgt af mange, som skriver om det ene og det andet og spørger om gode råd. Jeg tror, jeg har nået at svare alle forhåbentligt. Her er Claus Specht redaktør og han er godt nok hurtig til at opdatere hjemmesiden med det sidste nye.

Vi har vores Infokanal på tv. Den står bestyrelsesmedlem Hans Elkær for. Jeg har hørt fra mange, at de set om muligheden for hjælp til at indstille deres tv på netop Infokanalen. Så den bliver skam også set. Samtidig er der dejlige fotos fra Sorø på skærmen. Har du taget et godt foto fra byen, så er Hans villig til at lægge det på Infokanalen.

Jesper Gade er vores kasserer og han styrer kassen effektivt, så pengene passer. Kai Pedersen er vores meget effektive sekretær. Referaterne fra møderne er næste sendt ud inden, vi selv når hjem fra mødet. Bo Specht har en fri rolle i bestyrelsen, men den bruger han til at være kreativ i diskussionerne om hele foreningens fremtid og holdninger til tvselskaberne, så vi får belyst sagerne fra forskellige vinkler.

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.