

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Sorø Antenneforening den 10/5 2012.

Så er der gået 11 måneder siden vores sidste generalforsamling. Igen må vi konstatere, at det har været begivenhedsrige måneder. Jeg har i de sidste par år stort set indledt på samme måde. Men det er et faktum som knytter sig til denne verden. Hvert år er der ændringer i teknik eller programsammensætning. Sådan har det været i de mange år jeg har været med, og det bliver det nok også ved med.

Det kræver en indsats af alle hele vejen rundt. Forbrugerne, eller medlemmerne om man vil, skal forholde sig til ord som analog og digital. Jeg har i de sidste par måneder snakket med mange om deres tv. Jeg lytter til deres spørgsmål og stiller så nogle spørgsmål, så jeg bedre kan hjælpe folk med deres problem. Ser du programmerne analogt eller digitalt? Et ganske enkelt spørgsmål for mig og de øvrige i bestyrelsen. Så må det da også være enkelt at svare på for medlemmet.

Her kommer så problemet. Mange kender slet ikke forskel. Så de forstår ikke mit spørgsmål. De kan forstå, at de ikke kan se det de plejer at se, men om det hedder analogt eller digitalt, det kan vel være lige meget. For os nørder, der jonglerer med computere og smartphones, apps og downloads og andre tekniske udtryk kan det undertiden være svært at forstå den teknologikløft, som findes.

Her kan det være klogt, at tænke tilbage på hvordan man selv kom i gang. Dengang en computer var ny og hele den verden med edb programmer og hvordan, det hele virkede også var nyt.

Skolebørnene og de unge er vokset op med det. For dem er der ingen problemer. Men så er der hele "før computer generationen", som bare er fulgt med fra dengang DR havde et program og hvor fremsynede folk gik i gang med at grave kabler ned i jorden og trække det helt frem til det enkelte hus, så man nu kunne se Sverige og Tyskland på sit tv.

Det er den generation, som kommer i problemer nu, hvis de ikke er fulgt med tiden. Tiden står nemlig ikke stille. Teknikken står ikke stille. Den udvikler sig. Ikke for at gøre livet svært for os, men for at tilbyde os en masse nyt, som vi hurtigt kommer til at efterspørge alligevel.

Hvad vil du se? Et analogt uskarpt billede? Eller vil du hellere se et skarpt digitalt billede.

Vil du helst se tv på dit gamle analoge fjernsyn eller vil du hellere se tv på en ny fladskærm med et større billede og meget klarere billede?

Når du så ser en fodboldkamp i SD, så vil du nok hellere se den i HD. Måske i 3D? Det kommer jo til os.

Du kan se tv på din smartphone, hvis du har en og du ved hvordan, den bruges.

Alt dette kræver en vis viden om teknologi og den viden er der en stor del af vores medlemmer, der ikke har. Mange har ikke en computer endnu i hjemmet.

Det er i den verden af forandring, at Stofa og Sorø Antenneforening arbejder. På den ene side er der kravet om at være med på det nyeste og bedste. Det er et krav, kan jeg fortælle jer. Hvis ikke Stofa og Sorø Antenneforening er med, så skifter kunderne måske til YouSee eller Boxer. Så vi er med. Vi vil gerne tilbyde de bedste billeder, programmer og muligheder til vores medlemmer. Vi vil gerne være en moderne forening. Det er bestyrelsens holdning.

Vi kunne også have en anden holdning, nemlig den at være bevarende. Gammel teknologi og ikke alle de nye muligheder. Vi vil kun det billigste for vores medlemmer. Alting var godt nok for 10 år siden. Lad os nu blive ved det. Men den holdning har vi ikke. Men jeg møder mange af vores medlemmer, som ikke er så gode til at indstille deres tv på de nye tider, som mener, at kunne vi ikke bare lade tingene være som de var.

Det er så op til Stofa og bestyrelsen at bringe de nye tider frem i forreste række. Stofa har nu lagt ud med en annonsekampagne, som siger undskyld til alle dem som synes det hele er lidt svært. Jeg tror, at det er rigtigt at have en lidt ydmyg holdning til problemstillingen. Det svarer lidt til, at man sætter et skilt op med "Undskyld vi graver" og så en forklaring på hvorfor man graver og generer folk. Det synes jeg er et godt tiltag.

Stofa har jo også forbedret deres hjemmeside stofa.dk. Hvis I ikke har været inde på siden, så prøv den. Måske vil du selv få lyst til at ændre noget i dit abonnement. Så gå ind og se på de mange muligheder. Jeg er også bekendt med at der er flere nyheder på vej.

Nu vil jeg så gå over til begivenhederne her efter årsskiftet. Første begivenhed var jo at TV2 blev betalingskanal og at deres nyhedsudsendelse fra TVØst blev til en hel tvkanal. Betalingen for TV2 valgte vi at lægge ind i abonnementet, så det på den måde gav mindst muligt besvær for vores medlemmer. Så skulle de ikke hen og tilmelde sig individuelt.

Det har så haft en indflydelse på abonnementet, men det er jo noget folketinget har bestemt, at TV2 nu skal koste licens. Jeg har kun haft 3 henvendelser fra folk, som ville ønske, at de havde haft den mulighed, at de kunne fravælge TV2. Men vi har set på flertallets ønsker. TV2 er Danmarks mest sete kanal.

Som sagt så barslede TV2 med TVØst, som nu sender 24 timer i døgnet. Bevares, der er ikke programmer til 24 timer, så der er pauser og genudsendelser. Men det er en styrkelse af det regionale tv tilbud til medlemmerne.

Så blev det den 17. januar. Telefonen glødede og der væltede mails ind i postkassen. Det samstemmende budskab var: mine kanaler er væk og jeg kan ikke finde ud af at indstille mit tv.

En masse folk fik meget travlt. Folk ringede til Stofa og kunne ikke forstå, hvad der var sket. Stofa kunne sige, som sandt var, at alle havde fået et brev om ændringerne ind af døren. Jamen så havde de smidt det væk eller de kunne ikke forstå budskabet i brevet.

Jamen, hvad gør vi nu? Vi kan ikke indstille vores tv. Det er jo ikke som sådan Stofas problem, men folk ringer alligevel. De ringede også til radioforhandlerne i byen for at få hjælp. Forhandlerne ansatte ekstra mandskab til at hjælpe folk for penge eller de solgte folk et nyt tv. De havde meget travlt.

Det havde Max Bekker og jeg også. De pensionister eller andre som fandt frem til vores hjemmeside eller så det på vores infokanal, ja de ringede, så det var en ren lyst. Max og jeg har været ude i rigtig mange hjem for at hjælpe folk med at genindstille deres tv apparater. Her oplever man på nærmeste hold, det jeg sagde tidligere.

Det er svært eller måske nærmest umuligt for mange at bruge den nye teknik. Vi ved ikke hvordan man gør, var udsagnet fra folk. Men alle har fået hjælp og kan nu se tv igen. Men hvor mange dog glade, når vi forlod dem.

En bestyrelse holder jo møder og beslutter noget. Her var Max og jeg ude og følge op på det i praksis. Vi var ude og gøre kløften mindre mellem nørderne og medlemmerne. Det var en god erfaring, vi fik af hele problematikken, som jeg indledte med.

Hvad har vi så fået i Sorø? Vi har nu tre pakker i stedet for to. Digitalt altså. Der er ikke så mange fremskridt til folk, som kun har analogt tv. Der er mest tilbageskridt. En masse kanaler sendes i dag kun digitalt og i HD.

I pakke 1 er der i dag 10 kanaler analogt og 23 digitalt.

I den gamle pakke 2 er der 29 kanaler analogt og 45 digitalt. Der er derfor ikke nogen fordel ved at blive ved det gamle signal. Prisen er jo den samme, men du får mindre for pengene.

I samarbejde med Stofa har vi nu valgt at have 3 pakker mod før 2 pakker. Det er gjort for at imødekomme medlemmer som synes, det er for dyrt med kr. 460 om måneden for at se tv. Det er jo kanalerne, som koster pengene. Det er hverken Stofa eller antenneforeningen, som får flere penge ud af de mange kanaler.

Det er tv selskaberne, der får pengene. Eller sagt med andre ord. Man får det, man vil betale for. Derfor nu 3 pakker mod før 2. Det betyder så, at det enkelte medlem må gøre op med sin pengepung og interesser, om man vil have pakke 1, 2 eller 3. Så er der derudover Frit Valg, hvor man kan gå ind og vælge enkeltkanaler. Så i dag er der blevet mange flere muligheder for at sammensætte sit tv valg, som man selv ønsker.

I erkendelse af at mange ikke helt forstod ideen og indholdet bag temapakkerne har Stofa og antenneforeningen valgt, at man ikke længere kan vælge temapakker. Så nu er valgmulighederne som sagt pakke 1, 2 eller 3. For at få overblik over mulighederne, så er der to rigtig gode hjemmesider, man kan gå ind på: stofa.dk og 4180.dk.

Vi har også vores små foldere, som gerne skulle ligge på biblioteket og hos tv forhandlerne. Her kan man også få overblikket.

Selvfølgelig er der noget resurse-mæssigt negativt ved at smide et tv ud, som jo fortsat virker. Det er der mange, som har sagt til os her i processen. Men det er jo det valg, vi som forbrugere står i hver dag. Kan den gamle bil holde et år til, eller skal jeg købe en ny? Min gamle computer virker jo endnu, skal jeg så have en ny?

Rigtigt, men i tv verdenen går der altså en skillelinje mellem den analoge og den digitale teknik. Der er forskel på et billedrørsfjensyn og en moderne digital fladskærm. Opløsningen er ganske enkelt højere på de nye skærme. Tænk på fotoapparater. Man kunne med en sammenligning sige, at de apparater man kom film i er at sammenligne med den analoge teknik. I dag er alle apparater digitale. Det har vi jo taget til os.

Næste skridt er når Stofa og Sorø Antenneforening en dag siger farvel til det analoge signal, som jo kun eksisterer i fællesantenneanlæggene. I resten af Danmark er der slukket for den teknik. Der er dog ingen dato på et eventuelt sluk endnu i Sorø. I dag kan man heller ikke længere modtage analoge signaler fra Tyskland. Det er slukket. I Finland eksisterer det heller ikke i fællesantenneanlæggene.

Zaptorboksen skal have en hilsen med på vejen. Den er blevet voksen og skifter nu navn til Smart TV. Der er mange, som skælder den ud, men jeg er selv ret så begejstret for den måde at se tv på. Man kan sagtens bruge den også foran et nyt tv. Du får som sagt mange fordele ved at bruge den. Den har en fin og nu opdateret brugerflade. Man kan sætte sit tv på pause, man kan spole, man kan leje film, man kan finde udsendelser fra DRs arkiv og udsendelser fra TV2, man kan høre radio. Der er en knap med radio på. Trykker man på den så får man 20 DAB radiokanaler.

Så jeg synes mange flere burde overveje at købe eller leje en. Det er rigtigt, at så skal man have 2 fjernbetjeninge liggende på bordet. Det er også rigtigt at teknikken nogle gange driller, men jeg synes det opvejes af den indbyggede funktionalitet.

For to dage siden kom så nyhed med at Smarttvboksen nu også kan fås med en harddiskoptager.

DAB radio er sandelig også et af de emner, vi har beskæftiget os med i det forløbne år. I de sidste par år har man kunnet modtage DAB signalet ved at tilslutte sin FM radio til tv udtaget på antenneanlægget. Det har hjulpet rigtig mange, som har valgt den løsning til deres stereoanlæg. DAB signalet kan være svært at modtage i Sorø uden en udendørsantenne.

Stofa har nu valgt ud over landet, at man i stedet kan modtage DAB signalet på Smarttvboksen, og har derfor fjernet den tidligere mulighed. Det er både godt og skidt. Det gode er jo, at man nu kan modtage 20 DAB kanaler på sin boks, herunder alle DRs programmer. Det mindre gode er at muligheden nu er væk for at modtage signalet på sit stereoanlæg, med mindre man får fat i en Smarttvboks eller har mulighed for at tilslutte den, man har i forvejen.

Mange har derfor mistet en del af radiolytningsmulighederne. Det har vi i bestyrelsen valgt at råde bod på.

Vi bruger en del af vores opsparede kapital til at investere i nyt teknisk udstyr, så DAB signalerne kan konverteres til FM signal. Det har ikke været lovligt tidligere, men det er det nu. Vi håber på den måde at kunne styrke radiolytningen og give medlemmerne mulighed for at høre de danske kanaler, som ellers ikke var muligt længere. Vi håber det kommer på plads her i maj måned. Vi har allerede besluttet, at vi vil annoncere kraftigt om de ny muligheder, når de er klar til brug.

Infokanalen. Vi har oplevet, at mange har gjort brug af Infokanalen i den svære tid, hvor tv apparaterne skulle indstilles. Mange fandt således frem til Max Bekker og mig via Infokanalen. Vi arbejder fortsat på at finde det rette indhold på kanalen. Der har været en del tekniske problemer med ting, som ikke har virket. Det har sat kreativiteten lidt i stå, men jeg håber på at de snart er overvundet, så vi kan få en endnu bedre Sorø Infokanal.

Sorø Antenneforenings hjemmeside 4180.dk bliver også brugt. Vi kan hurtig lægge nye meddelelser på, når der er ændringer.

En anden ting, som vi ret ofte støder på i vores snakke med medlemmerne er, at mange bliver sure på os eller Stofa. Årsag: vores billeder er dårlige, utydelige, de pixelerer. Det må da være Stofas skyld eller min skyld, men det er aldrig deres egen skyld. Det har jo virket, men nu er det da pludselig blevet helt galt.

For at komme med en sammenligning. Hvis vi ikke plejer og beskytter vores krop, så kan vi blive syge. Det ved vi, men ved vi at et antenneanlæg også kan blive syg? Selvfølgelig ikke feber og forkølelse, men små kortslutninger, kabler som har fået et knæk, en forstærker som er gået i stykker eller der kommet vand ind en ledning et sted. Der er mange fejlkilder, de kan ligge i ens eget hus eller ude på vejen. Fornylig var der en del utilfredse medlemmer med et dårligt signal. De bor i området Glentevænget og Falkevænget. Stofafolkene havde været ude, men de kunne ikke umiddelbart finde nogen fejl, men efter flere snakke med beboerne og efter bestyrelsens mellemkomst og ikke mindst Nils Henriksens mellemkomst, så gik man i gang med det helt store måleudstyr. Fejlen blev fundet, men den var så langt væk som på Pedersborg Torv. Her var der trængt vand ind i nogle kabler. Fejlen viste sig flere kilometer længere væk.

Jeg har haft en fejl i mit eget hus. 8 kanaler pixelerede. Andre kanaler var helt fine. Jamen hvorfor? Stofadoktoren kom med sit måleudstyr. Han fandt fejlen. En ledning nede i min egen kælder, som var trukket for flere år siden. Nu var der så en fejl på den. Den blev skiftet og fejlen forsvandt. Han satte også en ny moderne forstærker op. Ved samme lejlighed viste det sig at jeg havde en stikdåse, som var sat op for flere år siden. Den har virket fint, men den var sat op i de gode gamle analoge dage. Teknikeren skifte den og patienten blev rask.

Når jeg nævner disse eksempler, så er det fordi jeg gerne vil slå et slag for, at det godt kan betale sig med et sundhedscheck på sit anlæg, hvis en fejl viser sig. Det er bare et godt råd.

Bag alt det lokale arbejde står bestyrelsen, som arbejder ganske frivilligt med at få det hele til at fungere på tv siden i Sorø. Vi arbejder tæt sammen med Stofa. Vi arbejder under den respekt, at det er Stofas anlæg, men vi har lokale holdninger og ønsker. Vi har fået CNN og Mezzo med i pakke 3. Det er efter ønske fra bestyrelsen. Vi synes, der skulle en international nyhedskanal med. Vi synes også, at der skulle være plads til en klassisk musikkanal på antenneantenneanlægget. Her er vi lidt specielle.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen, og håber vi kan få en god debat om indholdet.